

Deli Telegraph

Opgericht: 1918 • Ondergronds: 1940 – 1945 • Gerevitaliseerd: 2020 • #5 • Herfstevening 2021



Groningen — Sabangplaats

Sabangplein 1930, L. Houttuin - voor de Firma B.F. Ozinga

Of eigenlijk, toen nog Sabang-plaats geheten. Zijn ‘pleinen’ dan zó’n recente vondst? Wat vooral opvalt is de afwezigheid van auto’s (die waren toen onbetaalbaar en stonden overdekt gestald bij de rijken) en de aanwezigheid van enkele kleine winkeltjes. Op de hoek met de Delistraat verkocht men naast tabak vast andere kruidenierswaren. De fotograaf moest een gedegen professional geweest zijn: de fietser die we nét in de bocht zien was niet gemakkelijk vast te leggen met de destijds gangbare sluitertijden. Gelukkig heeft de gemeente rond 2002 de twee klassieke middenperken hersteld. Wonen we toch niet in een prachtige buurt?

Heer, het is tijd / Beveel de laatste vruchten mooi te zwellen
(Herfstdag - R.M. Rilke)

BIOFILM

Er ligt een nazomerspin in bed heel erg dood te zijn
Zilvervisjes trekken langs en vitten
Och, moet dat nou!
We zouden net wat leuks gaan doen
In de prullenbak metamorfoseert een sinaasappel zich tot
kweekbodem - langzamerhand stijgt alles
zweeten fruitvliegen een biofilm bij elkaar en basilicum
in de vensterbank staat te vermageren, weet hoe dit gaat
en laat alvast haar ballast
Sporen vorige week geboren uit gesmoorde potgrond
stijgen op in de zure lucht, maken salto’s en landen
op de dorre achtpoter die alweer een tijdje geleden
haar laatste snurkje liet
Een zilvervis doet niet aan eeuwigdurend afscheid
(wat een drama om niks)
zelfs de rouwvlieg komt van z’n post niet af
niet voor een dooie in bed
Roepen jullie me bij iets beters?
Eén lome fruitvlieg, houdt wel van een scène op z’n tijd
besluit een klein geschenkje langs te brengen,
legt naast de ingedroogde spin een onsje sinaasappeldrek
als hapje-voor-onderweg naar, hij weet zelf ook niet zo goed waarheen
In de dagen hierna bouwt zich laag voor laag nieuwe hummus op bed
een oude ziel zilvervis voegt zich bij het lijk, alle sporen
een vaste verblijfplaats gevonden, de rouwvlieg mompelt
en dramt maar door en dan opeens
Hee huis
Is ze weer thuis en alles weer aan kant

Lisa

Op safari door de Deli-jungle

Melchior

NISSAN PATROL HARDTOP (WIT)

Spartaans... Dat is hoe ik mezelf zou beschrijven. Waarschijnlijk heb je me al eens zien staan en anders wel gehoord: de witte Nissan Patrol. Ik heb een 2,4L 6 cilinder - da’s allerm minst subtiel, en dat maakt me zo charmant. En hoewel deze ouwe rakker al een lang en zwaar leven achter de rug heeft, gaat hij maar door.

Voor zover we kunnen weten, is mijn verhaal ooit in 1984 in Spanje begonnen, waar ik lang heb rondgetuft met mijn eerste eigenaar. Later zijn we samen naar Amsterdam verhuisd. Daar heb ik nog wat jaartjes rondgereden... tot ik op de één of andere manier om de hoek bij Melchiors vader ben beland. Hier heb ik een tijd gestaan tot hij zijn eigen kreupele 4x4 heeft ingeruild voor deze witte Patrol.

Aangezien Melchiors vader thuis in Amsterdam gewoon een dagelijkse auto heeft, ben ik bij Melchior op het Deliplein in Groningen beland, zeven jaar geleden. Vanaf die tijd is er het een en ander aan me versleuteld en dat zal nog wel een aantal keer moeten gebeuren. Maar ja... dat hoort er nou eenmaal bij.

Na een roadtrip door Zuid-Frankrijk ben ik een tijd in de opslag beland. Nu, na een jaar of vier daar gestaan te hebben, ben ik sinds deze zomer weer op de weg en op het plein. En ook al sta ik er pas een maand of twee... het lijkt of ik hier al jaren thuishoor. ★

Sjaaldragende pleinbewoner! In je handen houd je de lichtverlate equinox-editie van de Deli Telegraph, 2021. Het eerste jubileum!

De redactie koos voor een lichtrode draad van duurzaamheid: plasticloze douche, gasloze zomer, en natuurlijk weer een vega-recept. We willen hiermee niet evangeliseren of ideologisch dwepen. Laat je vooral inspireren. Wil jij ook jouw burens inspireren? Heb je duurzame tips? Mail ze naar deli.telegraph@gmail.com.

Warme goede goesting van de redactie!

Psst... bereken vast je verborgen impact en je voetafdruk op mijnverborgenimpact.nl.

Druppelend duurzaam

Frits

De augustus-energierekening was weer een feest. Een factuur met een vlaggetje erin geprikt. De verwarming was op vakantie en de cv-ketel in retraître, dus er werd *actief bespaard*. Dat is niet alleen goed nieuws voor mijn portemonnee, maar ook voor Moeder Aarde, want zij heeft het nogal zwaar de laatste decennia.

Gebrand op méér kostenbesparing (en niet op gas), en om Gaia te helpen, keek ik de afgelopen jaren met milieubewustere ogen naar mijn huisje. Ja, een trui aan in september; dat deed ik al. En ik heb ook zes paar geitenwollensokken van oma. Maar was er nog meer mogelijk?

In mijn keuken slurpen er twee machientjes water en stroom: de wasmachine en de koelkast. Zij pruttelen met een goed geweten, want ze hebben allebei een A+++-sticker. Yes! Wel opletten dat ik de wasmachien goed vul, op de eco- én twintiggradenstand zet.

Badkamer? Kort douchen! Oei, daar heb ik moeite mee. Onder de heerlijkhte straal overdenk ik mijn plichten en zondes. En ja, daar besef ik dus ook dat ik te lang douche. Wel boen ik mij met zeeprepen. Zee-prepen? Nee, zeep-repen! *Soap bars*. Die zijn er overigens ook als shampoo en conditioner. Handig! Tegenwoordig zelfs al te krijgen bij Jumbo Beren. Even verderop staat het glazen potje met tandpastatabletjes, dat ik kreeg van een vriend. De tube wint het nog vaak van de tabletjes, maar nu weet je dat ze bestaan!

Nog eentje dan; de regenton in de tuin. Daar maak ik mijn thee van. Nee, hoor, dat is een grapje. Wel voed ik mijn planten met hemelwater. Ik heb zelfs een tijdje mijn wc doorgespoeld met regen, maar dat ben ik gaandeweg de coronacrisis weer vergeten. Ja, je hoort het goed: ik geef corona de schuld van mijn nalatigheid.

Rest mij nog te zeggen dat ik verder ook heel erg niet-duurzaam ben. Mijn auto rijdt graag en ver. Er staan maaltijdbezorgers voor mijn deur. Mijn dekbed is niet vegan. Mijn dekbedovertrek is niet vegan. Er is dus nog een wereld te winnen. Zou er bijvoorbeeld ook een milieubewuste internetprovider zijn? En ik mag niet beginnen aan bitcoin, want ... enfin, de computer moet uit. Kost geld!

Levenslessen **d'Eline**

dilemma? mail ons!

Beste Autopoets,

De Stadsecoloog bevestigde kortgeleden: inderdaad, een nieuwe duivensoort is gesignaleerd. Nu ook op ons mooie plein. Het is een variant van de houtduif en hij wordt voorlopig ‘schijtduif’ genoemd. En die blijft voorlopig nog wel even. Dus verzoen je met hem! En omarm je eigen weelde. Talloos veel miljoenen wensten zich de welvaart om in een auto te mogen rijden, laat staan om er één te bezitten. Dus maak er een aandachtsvol zen-taakje van, en schrob je auto schoon met plezier in de wetenschap dat je een godenzoon/-dochter bent. En hier leeft als een God in Frankrijk.

De gasloze zomer

Maarten

Druipt er geen zeecontainer vol ironie van provincie Groningen-inwoners die nog steeds hun culinaire buitelingen op gas botvieren? Datzelfde gas dat voor zoveel ellende zorgt, nog geen steenworp hiervandaan? Sinds jaren beoefen ik Wim Hof-koudekunsten - daardoor douche ik al evenzolang niet meer warm. Na de gift van een inductieplaat was het gauw bekeken: aan het begin van deze zomer besloot ik de cv-ketel helemaal uit te zetten. Geen radiatorwarmte - het is toch zomer? - en geen stromend warm water. De afwas besteed ik uit aan mijn trouwe Miele-vriend. Of heeft zo’n machine meer feminiene kwaliteiten? Voor een klein plensje heet water benut ik de waterkoker. De theemeester wenste zich een Quooker. Op koudere dagen - de klimaatverandering zorgt soms voor grillige verrassende momenten - trek ik truien en vesten aan. Bij het ter perse gaan van deze Telegraph staat mijn experiment nog steeds. Dus, we gaan zien wanneer de gebrekkige (dak)isolatie te veel buitenkou doorlaat. Dan zal toch écht dat ene moment aanbreken waarop de cv-installatie weer moet worden ingeschakeld. Speaking of which: wie weet een mooi woord voor het eerste moment van het jaar (lente) waarop de huisverwarming niet nodig is; het eerste moment van het jaar (herfst) waarop de cv-ketel voor het eerst weer bubbelig water door de leidingen pompt. Stuur je ideeën in naar deli.telegraph@gmail.com.



Janine

Bladeren tot geel, rood, bruin;
Kastanjes, egeltjes, gevuld speculaas,
diepdonkerrode wijnen, bockbieren, Schotse single malt...
Het knisperend haardvuur ritselt uit de speakers...

Want, tja, een echte houtkachel heeft niemand van ons, toch?

Deli Telegraph

Editie herfst 2021

Oplage 150, druk 't Hartje, financiering Goeie Buurt

Alle voorgaande edities staan op bit.ly/delitelegraph

Bijdragen zijn welkom in de vorm van essays, interviews, kronieken en
recepten: uiterlijk 1 december 2021 (wintereditie) - mail naar
delitelegraph@gmail.com

Deli-catessen ☆ Witte bonen met pastinaak van Silvia

- ☞ 1 pot witte bonen.
- ☞ Pastinaak: 2 dikke of 3 kleine.
- ☞ 1 dikke ui of 2 kleine (gesneden tot plakjes of blokjes).
- ☞ 3 wortels (middel).
- ☞ Quorn Des (witte stukjes).
- ☞ Bouillonblokjes (2 of 3).
- ☞ Crème fraîche.

Bereiding:

- ☞ De ui(en) fruiten tot een glazige staat.
- ☞ Quorn toevoegen.
- ☞ Wortel toevoegen.
- ☞ Dan de pastinaak erbij.
- ☞ 10-11 min. roerbakken op half gas.
- ☞ Prepareer de bouillon volgens de aanwijzingen op de verpakking.
- ☞ Naar smaak zout en peper erbij - en over het mengsel gieten.
- ☞ Dan nog 5 min. met deksel op de pan zachtjes laten pruttelen en af en toe omscheppen.
- ☞ Op het bord enkele klodders crème fraîche erover (anders is het te droog).
- ☞ Smullen maar!!

